

Een prachtige aanhouding. Een bericht in de *Biltsche Post* van 17 april 1915

'In den nacht van Dinsdag 13, op Woensdag 14 April j.1. ten ongeveer één uur, bespeurden de agenten van politie J. Ederveen en H. G. M. Klomp dezer gemeente op den Utrechtschen weg in het dorp een persoon, die met een onverlicht rijwiel op verdachte wijze rondliep. Natuurlijk werd een praatje met den man gemaakt en gevraagd waar heen hij wilde gaan. Het antwoord was naar Utrecht, doch hij liep in de richting Zeist. De man moest dus onbekend zijn. in de gemeente, of hij was met een ander doel hier gekomen. De politie voorzag hem van een stukje kaars, doch hield hem in de gaten.

Toen bleek, dat hij niet eens wist om te aan met zijn lantaarn en evenmin was hij bekend met de werking van het rijwiel. Dit alles bijeengenomen, was te verdacht en het slot was: mede naar het bureau van politie om te onderzoeken.

Aldaar beweerde hij, dat het rijwiel zijn eigendom was en een drietal paar dameskousen van zachte tint en een paar dameshandschoenen eveneens. Deze laatste wilde hij gaan bezorgen bij de zieke vrouw van zijn broer te Utrecht. [...] [Hij werd daarna verhoord door de inspecteur van politie] doch de man bleef bij het door hem medegedeelde. Hij was genaamd H. V. geboren te Hilversum, 27 jaren oud, van beroep schilder.



Om 3 uur dien nacht, toen het verhoor was afgelopen, kreeg de veldwachter Van Garderen opdracht in Utrecht te gaan onderzoeken of de aangehoudene waarheid had gesproken, toen hij zeide, dat zijn broer Jacob, van beroep zetbaas bloemist, aldaar, woonde. Dit bleek te zijn bezijden de waarheid. Om 5 uur kreeg daarop de agent van politie Klomp opdracht om de zaak in Hilversum te gaan onderzoeken, doch aldaar was geen rijwiel gestolen en 's mans naam en woonplaats was onbekend, misschien in Bussum, ook daar bleek niets bekend, maar een persoon van naam en leeftijd als door den

aangehoudene opgegeven was voor eenigen tijd geleden vertrokken naar Huizen. Ook daar werd een onderzoek ingesteld, doch alles zonder resultaat, zoodat Klomp terugkeerde.

Te Hilversum waar de Commissaris van politie per telefoon en per brief met de zaak op de hoogte was gesteld ontmoette Klomp den Gemeente veldwachter J. H. Mulder uit Laren. Deze was naar Hilversum gegaan om aldaar te onderzoeken of een, den vorigen avond 9.30 uur te Laren gestolen heerenrijwiel van Mr. Post uit Blaricum ook kon worden opgespoord. Het signalement van het rijwiel in het bezit van verdachte aangetroffen, en van het gestolen rijwiel benevens de nummers, kwamen overeen, zoodat Klomp met Mulder naar hier kwamen.

Voordat beide politiemannen arriveerden had echter de verdachte bij zijn verhoor aan den Inspecteur van politie niet alleen zijn juiste naam J.W., geb. te Huizen, 27 jaar, van beroep los werkman ged. te Amsterdam, zwerfend opgegeven, doch tevens een volledige bekentenis afgelegd. Hij verklaarde het rijwiel, merk Fongers, met kruisframe den vorigen avond omstreeks 10 uur te Laren te hebben gestolen, terwijl het stond tegen een hek voor een villa. Des namiddags, na opmaking van proces-verbaal werd de verdachte, die reeds meerdere vonnissen heeft ondergaan, met het door hem gestolen rijwiel op transport gesteld over Laren naar Amsterdam ter geleiding voor den Heer Officier van Justitie aldaar. Een woord van hulde aan de agenten van politie Ederveen en Klomp voor hun wakker optreden in deze zaak, is zeker op zijn plaats.'